

זה שבועות אחדים קיבלנו ידיעה שבקרוב תבוא ההכרה, אולם זה כעשרה ימים הודיעו לנו ששני מיניסטרים מוסלמים התנגדו להכרה, ואם כי הרוב הגדול היה בעד הכרה - החליט נהרו לדחות ההכרה ולהכנע לדעת המיעוט המוסלמי. אם ההכרה תבוא הלילה - הרי זה בעיני ההכרה החשובה ביותר, אחרי זו של אה"ב וברה"מ, ובמובן ידוע לא פחות חשובה מאלה. יש בינינו ובין הודו אפשריות של שיתוף פעולה שאינן ביחס לכל שאר המדינות. שיתוף מתוך זהות רוחנית במידה רבה. אם אוכל להיפנות אגש להודו להיפגש עם נהרו.

ז' חשרי, 18.9.50

יום ב'

אכן "הודתה" הודו בקיום ישראל. הזמנתי הנה איתן להתייעץ אתו על צעדים להבא.

בא אצלי גלובמן. הבטיח לשנות שמו לגוברין. נמצא עכשיו בחופש במעלה חמשה, ומלא תהילה למקום ולכושר העבודה של עובדיו. מציע שלושה: (1) שאסדר לעם, (2) שנוריד מכה קטה לשוק השחור - בלי זאת לא ישונה המצב הפסיכולוגי, (3) להתנגד להקפאת שכר, ולדון במפלגה על מדיניות מקצועית. אמרתי לו שבדבר ראשון ושלישי הגעתי בעצמי לאותה המסקנה, אולם להצעה ב' - לא די לרצות להוריד מכה, אלא נחוצים כלים, (איני רואה אותם לפי שעה. מציע להתייעץ עם יוסף וקפלן.

בא אצלי נורוק. האוניורסיטה מציעה לו עבודה. ברוד' חולה וגם סנטור חולה. לבו לממשלה, אבל אם אסכים ילך לאוניורסיטה. שאלתי חוות דעתו על סיפול במנגנון, לדעתו יש צורך בנציב למנגנון במשרד ראש-הממשלה: א) לנהל הבחינות ולהשגיח על העלאות, ב) לתכנן הנאי העבודה של המנגנון ולהפעילם, ג) להשגיח על פיריון העבודה במשרדים, ולקבוע תקנים סדירים ולהעניק בכוח השר סמכויות לפקידים, להחיש מהלך העניינים, 3) לשמש נציג הממשלה כלפי ארגוני העובדים, תהיה על-ידו ועדה בינמשרדית, ובמועצה עם ציגי העובדים יסודרו כל העניינים שבין עובדי המדינה ובין הממשלה.

אמרתי לו שעדיין איני יכול לתת לו תשובה, כי הממשלה עכשיו מספלת בדבר, ורק לאחר הסוכות אהן לו תשובה. הוא סבור שגם האוניורסיטה תסכים לחכות לו עוד שבועים.

מסרתי הדברים לשרף. שרף הוסיף קורסים לפקידים כי לפקידים רבים אין הידיעה המינימלית.

שרף הגיש הצעה על מבנה הממשלה. מציע לבטל משרד אספקה וקיצוב, אגף המזון יבורך למשרד החקלאות, ואגף הסלא למשרד כסחר ותעשייה. מציע גם לבטל משרד העליה. היתרי עליה, רשיונות עליה ודרכונים - למשרד פנים, פיקוח על הגבולות למטרה, אשרות למשרד חוץ, תיירות למשרד תעשייה ומסחר. גם משרד לנפגעי המלחמה לבטל. מספר שבמשרד זה - בלי ידיעת הרב מיימון - יש השחתה ומעילות. מקרי השיקום מציע להעביר למשרד הסעד. מציע יוסף לתחבורה, רמז לחינוך. פנחס לחקלאות ומזון וסגן לראש-הממשלה בעניני פיתוח, לקפלן שני סגנים: הולנדר לכספים, נפתלי לכלכלה. בזרנו למסחר ותעשייה, וגלובמן לסגנו לייצור, יצוא ותיירות.

אה"צ בא אצלי תדי. דואג ליחס של משרד החוץ (לא של משה) לצירות האמריקנית. אין מעריכים חשיבות יחסים טובים עם אנשי הסגרירות, ונוהגים כלכיהם כלצירות אחרת. הנסמכים דורשים ידיעות מפורטות. לדבריהם הם מקבלים ידיעות כאלה מכל המדינות לרבות מצרים והודו, שמעבר למטן הברזל.

מציע להזמין בוב נתן - גם במסכורת גבוהה מאוד. להכניס לארץ יותר אופטימיות ויותר מומחיות למשרד האוצר. נושא במשרד זה רוח פסימיות והכוסנות.

ח' תשרי, 19.9.50

יום ג'

כל היום ישיבות הממשלה.

ט' תשרי, 20.9.50

יום ד'

מסיבת חברים לדון על אמצעי מלחמה נגד השוק השחור.

. / .